

# Veel belangstellenden op de Valkenburgse paardenmarkt

40

Annno 1947  
Woensdag 10 Sept.

## Paardenmarkt bracht Valkenburg in feeststemming 10-9-47



Het gebruikelijk ceremonieel bij „vraag en aanbod” op de Valkenburgse paardenmarkt welke pretendeert reeds meer dan duizend jaar oud te zijn.  
(Foto Van Vliet, Leiden.)

### Minder paarden en weinig handel.

Gisteren werd te Valkenburg de traditionele, meer dan 1000-jarige, paardenmarkt gehouden. Weken tevoren hadden de Valkenburgers zich op deze dag verheugd, want nog altijd is deze dag een jaarlijks terugkerend festijn, hetgeen zich in de woningen uit in het bestellen van rollades en broodjes en in het dorp met het dragen van feestmutsen en fluiten. Dit jaar was het voornamelijk voor de jongeren een teleurstelling dat de feestelijkheden ter ere van de verjaardag van H.M. de Koningin er niet zoals gebruikelijk, aan verbonden waren. Dit nam toch echter niet weg, dat gisteren heel Valkenburg zich in een marktstemming bevond. Eén ding kwam echter duidelijk naar voren, n.l. dat de paardenhandel schrikbarend achteruit loopt en het paard meer en meer wordt verdrongen door gemotoriseerde kracht. Waren er vorig jaar nog ruim 200 paarden ter markt, thans bedroeg het aantal niet meer dan 118 stuks. En voor wat er was, bestond nog weinig handel terwijl de prijzen aan de lage kant waren. Slechts een enkel paard kwam van de lijn af om te worden voorgelid en in nog minder gevallen kwam er een koop tot stand. Verder waren er verschillende stalletjes, met paling gebakken vis en versnaperingen, welke lekkernijen bij jong en oud flinke aftrek vonden. Ook had één der ondernemers het ouderwetse koekslaan weer in ere hersteld. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik om hun krachten te beproeven en hun hart op te halen. Ook het marktcomité meende niet achter te mogen blijven om met de markt mede te leven en kocht een fraai veulen. Alles bij elkaar

mag het kleine Valkenburg voor dit jaar toch nog weer terugzien op een gezellige paardenmarkt, waar ondanks geringe aanvoer toch nog een ouderwetse stemming heerste.

### VOETBALWEDSTRIJDEN

Om halfdrie begonnen de voetbalwedstrijden die de Oranje-vereniging „Wilhelmina” had uitgeschreven en waarvoor medailles beschikbaar waren gesteld. Allereerst was er de wedstrijd Valken Boys I tegen Woubrugge I. De felle wind maakte het spel niet mooier, maar de Valken hebben daarvan meer profijt getrokken dan de gasten. Eer het spel 5 min. aan de gang was, had de keeper van Woubrugge al tweemaal moeten vissen. Bij de rust stond V.B. met 4-0 voor. Na de rust rolde de bal voortdurend over de Valkenburgse helft, maar de goede schutter ontbrak in het elftal van Woubrugge. De eindstand was 4-1 en de gastheren hadden volkomen verdiend gewonnen.

Als tweede wedstrijd kregen we toen Valken Boys II tegen Woubrugge II. Beide elftallen kwamen met meerdere invallers. Voor de rust maakte V.B. een doelpunt en na de rust deed Woubrugge hetzelfde. Zodoende konden ook de twee medailles heel broederlijk worden verdeeld.

Tot slot van de marktdag, gaf „Valkenburgs Harmonie” des avonds een openluchtconcert op het terras van café „Het wapen van Valkenburg”. Het programma bestond uit enkele fantasie-nummers, alsmede enige pittige marsen. Uit het applaus bleek, dat het gespeelde zeer werd gewaardeerd. Na afloop van het concert trokken de meeste dorpelingen weer naar huis, welvoldaan over al het genoegen, dat de markt hun had geboden.....

