

# greet zegwaard

(één van de pukkies)

## kwart eeuw kraamverzorgster

Dit fraaie vers zong de jeugd vroeger op het plein van de Mariaschool en de Pukkies waren de kinderen Zegwaard, van de tien nog acht in leven. Ze waren inderdaad allemaal erg knap, om te zien trouwens ook, en één van de Pukkies, Greet, zal op 4 oktober a.s. het feit herdenken dat ze 25 jaar geleden haar opleiding beëindigde bij het kraamcentrum van het Haarlemse Wit-Gele Kruis om, na in het ziekenhuis opgedane ervaring, als jonge kraamverpleegster zelfstandig te gaan werken.

En het was dat ineens zelfstandig moeten optreden dat toen op zuster Zegwaard de meeste indruk maakte. Geen hoofdzuster waar je tegen aan kon leunen, nee, zelf beslissen. En dat ze een beslissing durfde nemen bleek al heel gauw bij een bevalling in Haarlem die heel lang duurde en waar, naar haar mening, van de hulpverlenende arts helemaal niets uit ging. Uren zat hij daar maar te zitten tot zuster Zegwaard het niet langer uithield en het ziekenhuis belde om te vragen of ze een e c h t e dokter wilde sturen. Ze is er nog steeds verbaasd over dat er toen ook werkelijk iemand kwam, daar het toch niet gebruikelijk is dat ziekenhuisartsen patiënten thuis komen bezoeken. Enfin, moeder en kind konden op het nippertje worden gered!

Dat ze dit beroep koos was indertijd voor de familie helemaal geen verrassing. Greet, het negende kind van duinpolitieaan Zegwaard, bijgenaamd Pietje Puk, (vandaar bovenstaand vers) en Margaretha van der Meije, dochter van Hendrik Poes, had al heel jong belangstelling voor alles wat zich rond geboortes afspeelde. Als de dag van gisteren herinnert ze zich die eerste april toen haar moeder zich 's morgens niet goed voelde en in bed bleef en haar vader een paar uur later de kleuterschool binnenstapte om aan haar en de juffrouw te vertellen dat er een broertje geboren was. 'Geloof u het maar niet hoor' vertrouwde de vierjarige Greet de juffrouw toe. 't is na-

tuurlijk een April-mop'. Maar toen ze later bij overbuurvrouw Bloemendaal beschuit met muisjes kreeg ging ze toch wel in het bestaan van het nieuwe broertje geloven. Met alle respect voor kraamheren meent zuster Zegwaard toch dat ze wel eens een vlotte gang van zaken tegen houden Zoals de vader van Norbert, die na de geboorte van zijn derde kind meende genoeg ervaring te hebben om samen met de nog aanwezige dokter van zijn nieuwe aanwinst te wegen. Hoe de beide heren het voor elkaar kregen snapte later geen mens maar zeker is dat de moeder vanuit haar bed machteloos moest toezien hoe haar zoon in de prullemand dreigde te verzeilen. Een vliegenvlugge reactie van zuster Zegwaard behoevde Norbertje voor een landing tussen de papierproppen.

mevr. kraan - meeth

Maar er is ook een andere categorie kraamheren en daar heeft de zuster het beslist niet op begrepen, zoals die vader in Schalkwijk die om tien over half tien, toen ze zich daar meldde voor haar vierde ochtendbezoek, vroeg wat de zuster in 's hemelsnaam in het holst van de nacht kwam doen. Niemand had een hand naar moeder en kind uitgestoken en het eerste wat zuster Zegwaard deed was de man naar de keuken sturen om thee te maken. Iedereen die zuster Zegwaard en vooral haar stem kent z i e t p a a f d r u i p e n. Ook in de kraamzorg is de afgelopen 25 jaar veel veranderd. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid een 24-uur bevalling te doen. Dit houdt in dat de kraamverpleegster twee maal per dag zo'n vijf kraamvrouwen bezoekt waar haar werkzaamheden beperkt blijven tot het 'poetsen' van de moeder en de baby, terwijl een schoonzuster, zuster, vriendin, moeder of schoonmoeder er voor zorgt dat het huishouden gewoon doorgaat. Zuster Zegwaard preferereert de toestand van vroeger. Tien dagen lang van 's morgens 8 tot 's avonds 7 uur in het gezin zijn, alles doen wat

HEILIGE PUKKIES, BID VOOR ONS.  
LAP DE RAMEN MET EEN SPONS  
DROOG ZE MET EEN ZEMEN LAP  
O WAT ZIJN DIE PUKKIES KNAP !



in normale omstandigheden de moeder doet.

In de opleiding veranderde eveneens het nodige. Tegenwoordig genieten de leerlingen meteen al een salaris. In de tijd dat zuster Zegwaard haar opleiding begon moest daar voor betaald worden. Dat was dan ook de reden dat ze door het verrichten van naaiwerk een spaarpotje had gemaakt, zodat ze haar ouders niet hoefde lastig te vallen. Zestien jaar verplaatste Greet Zegwaard zich per fiets, anderhalf jaar per brommer en toen kwam eindelijk de auto. Een rode volkswagen waarmee ze bovendien op Zaterdagavond moeilijk ter been zijnde 'weggers' naar de kerk brengt. En laat zich dan niet een nieuwe wereldburger melden want dan vragen de weggers zich af hoe zo'n kind het nu in z'n hoofd haalt om juist tegen kerktijd te komen. De weggers, meelevend en ook altijd zorgzaam voor hun Greet. Zo was het al in de tijd van oom Jan van Honschooten, die dokter Robbers op het matje riep om hem te vertellen dat het geen pas gaf een jong meisje er 's nachts al-

leen op uit te laten trekken. Zuster Zegwaard, vijf en twintig jaar een begrip in Zandvoort en omgeving, en op 12 oktober a.s. het middelpunt van een blijde feestviering in gebouw 'De Krocht'!

## muziek in kerk en kroeg

Op gedragen toon werd het konsert van Camilla de Souza door vvv-er Hilbers ingeleid. In dit tweetalig openingswoord, de duitse taal lag heer Hilbers beter dan zijn moedertaal, werd het zeer kleine publiek een wel heel fijne avond toegewenst.

Toch was Hilbers wel een klein beetje gelukkig met deze droeve opkomst op de dinsdagavond. Het was voor hem de reden het publiek in de pauze uit te nodigen voor een gezellig kopje koffie. Dit zou dan niet zoals gewoonlijk in het gebouwje achter de hervormde kerk plaatsvinden maar in hotel Queenie. De kunstliefhebbers zouden zich dan in de gezellig ingerichte Queeniebar met zijn stemmig licht en sfeervolle achtergrondmuziek kunnen bezinnen op datgene wat Camilla de Souza hun zojuist geboden had. De techniek, haar kapsel, de repertoirekeuze en natuurlijk de belangrijke vraag hoe het na de pauze zou worden?

herman

Om op het konsert terug te komen, de techniek was groots evenals de voordracht. De van Ceylon afkomstige celliste, zij speelde ondermeer bij het Noordhollands Philharmonisch Orkest, had voor deze avond drie suites van J.S. Bach gekozen. Drie zeer veel eisende werken die zij uit het hoofd voorspeelde. Dit uit het hoofd spelen heeft wei nadelen, maar het voordeel niet meer op de nootjes te hoeven letten maar zich volledig te kunnen concentreren op de uitvoering van het werk weegt vaak zwaarder. Helaas ging de uitvoering, het betrof vooral de snelle delen in de courantes en gigues, soms toch enigszins de mist in. Dit was te wijten aan de slechte akoestiek op zijn beurt veroorzaakt door de lege kerk. De snelle nootjes en noten klonken dan als een brij, ze waren niet meer los van elkaar te onderscheiden. Ondanks al het moois dat geboden werd vond ik het jammer dat de Souza haar talent slechts uitte in drie qua opzet identieke werken. Hoe mooi ze ook zijn en hoe goed ze ook in elkaar zitten, drie op één avond is voor mij althans net iets teveel van het goede. Maar ik heb in de pauze ook geen verkwikkend kopje koffie in hotel Queenie gedronken. Ik mag eigenlijk niet klagen.

## nieuws kort & klein

• Afgelopen zondag nam pv. Pleines met jonge en oude duiven deel aan een wedvlucht vanaf Strombeek, afstand 165 km. Gelost om 7.30 uur arriveerde de eerste duif om 9.00 uur op het thuishonk. Bij de jonge duiven waren de uitslagen: D. Molenaar 1, 4, 6, 8; R. Driehuizen 2, 13, 14, 21; J.B. Koper 3, 5, 7, 17, 18; C. v. Egmond 9; C. Visser 10; Gebr. Driehuizen 11, 20, 25; P. La Grouw 12, 15, 23, 24; H. Lansdorp 16; D. de Hoogd 19, 22. De resultaten van de oude duiven: D. Molenaar 1; H. Lansdorp 2, 8; Gebr. Driehuizen 3, 4, 10, 11, 12, 15; J. Swart 5, 6, 7; P. La Grouw; C. Visser 13; J. Vos 14.



## medische dienst

### DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer van de huisarts.

### WIJKZUSTER:

Zr. M. van Orna, Zandvoortseweg 68, Aerdenhout, tel. 023-242564.



## kerkdiensten

HERVORMDE KERK, Kerkplein  
Zondag 8 september

Ds. C. Mataheru, opening winterweek.  
Huis in de Duinen  
19.00 uur: Ds. C. Mataheru  
Kollekte: Medische zending en werelddiakonaat.

### GERF. KERK

Zondag 8 september  
10.00 uur: Ds. J. de Waard (H.A.)  
19.00 uur: idem (H.A.)

### NED. PROTESTANTENBOND

Zondag 8 september  
10.30 uur: Mevr. Ds. N.W. Nieuwenhuyzen—den Herder, Haarlem.

### JEHOVA'S GETUIGEN

Paradijsweg 16  
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdagavond 8—9 uur samenkomsten.

### VOLLE EVANG. GEMEENTE

Brugstraat 16  
Dinsdagavond 8 uur.

### ROOMSCH-KATH. KERK

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45  
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.  
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v. dames- en herenkor.

### KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE

Linnaeusstraat 2  
Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met samenzang.



## burgerlijke stand

30 augustus — 3 september

Geboren: geen.  
Overleden: geen  
Ondertrouwd: geen  
Gehuwd: Jacob Rodenburg en Josepha Euphenia Maria Forsthövel; Nicolaas Gerrit v. Dijk en Marianna Petronella Molenaar; Rudolf Kerkmann en Brigitte van Gool; Pieter Jan Leeger en Roeli Andrea Blom; René Koopman en Ingrid Lefebber.  
Geboren buiten de gemeente: Bianca d.v. A.W. Paap en A.A.P. Rijnders.  
Overleden buiten de gemeente: Alida Veldman, oud 81 jaar, gehuwd geweest met G. Roelfzema.



## waterstanden

H.W L.W H.W L.W

7 sept. 06.14 02.06 18.32 14.16  
8 sept. 06.56 02.44 19.14 14.57  
9 sept. 07.40 03.20 20.10 15.12



• Dinsdag 19 september a.s. treedt in het revalidatie centrum 'Nieuw Unicum' aan de Zandvoortsebaan het 'Jordaankabaret' op. De voorstelling van het gezelschap kleinkunstenaars begint om 20.00 uur in de grote ontmoetingsruimte 'De Brink'. Inwoners van Zandvoort die het programma willen bijwonen kunnen vanaf dinsdag 10 september a.s. een entreebewijs kopen bij de hoofdingang van 'Nieuw Unicum' en op de avond van de uitvoering. Prijs f. 3,50.

• B en w van Zandvoort bieden de afgetreden wethouder van publieke werken, de heer N.J. Janssens, op woensdag 11 september a.s. een receptie aan in het Raadhuis. De ontvangst vindt plaats tussen 16.30 en 17.30 uur.

## STAATSIEPORRET VAN EEN FORMATEUR



—De man die in het algemeen beschouwd wordt als de formateur van het nieuwe kabinet van b en w: de cda-er Richard van As. Hier poseert hij, in trouwpak gestoken om de kroon op zijn werk luister bij te zetten, voor een persfotograaf. De man achter de kamera die u niet ziet en die dit beeld vastlegde, is Frans Groenheide.